

Bir Kahramanlık Destanı:

Milli Mücadele

ŞANLIDIR

URFA



Metafor
Çocuk

On kitaplık “**Bir Kahramanlık Destanı: Milli Mücadele**” serisinin yayın ve telif hakları Metafor Yayıncılığa aittir.

Yazan

Tuna DURAN

Resimleyen

Murat SEVİNÇ

Sertifika Nu.

49510

BASIM YERİ

Korza Basım

Metafor
Çocuk

Mutlu Mahallesi İmam Alim Sultan Caddesi No:101 MAMAK/ANKARA

Tel: 0 505 442 78 13

www.metaforyayinlari.com

Önemli Görev

Dünya, uzun yıllar savaşıp barışmaya karar vermişken Osmanlı Devleti de yaralarını sarmaya çalışıyordu. Anadolu'nun her şehri, her köyü bu savaş yüzünden yorgun düşmüştü. Her evde bir hüznün vardı. Kiminin abisi, kiminin babası, savaştan geri dönmemişti. Çanakkale'den çöllere kadar her yanda vatanını savunmak isteyenler ya şehit ya gazi olmuştu. Halk da geçim sıkıntısı içindeydi.

Anadolu'nun bir şehri olan Urfa da diğer şehirler gibiydi. Halk yorgun, yoksuldu. Savaşın bittiği haberi biraz olsun insanları rahata erdirmişti. Oysaki son günlerde gelen haberler, durumun hiç de öyle olmadığını gösteriyordu. İngilizler ateşkes anlaşması imzalandıktan hemen sonra Osmanlı şehirlerini işgale başlamıştı. Bu haksız işgaller devam ederken Urfa'nın da işgal edileceği haberi tüm şehri sarmıştı.

Böyle bir durumda işe gitmek için yola çıkan İbrahim, çarşıda gördüğü insanlara selam vere vere ilerliyordu. Kendisi bir kazancı çırağıydı. Yakın zamanda usta olacak kadar yetenekli olan İbrahim, her gün bu sokakları yürüyerek geçirdi. Savaş yıllarında da çalışmaya devam eden İbrahim, artık ateşkes anlaşması ile insanların eski haline döneceğini düşünüyordu. Öyle ya, artık yapılan anlaşmaya göre, savaş bitmişti. Bu anlaşmadan sonra ne olabilirdi ki?

İbrahim, çarşının dar sokaklarında ilerlerken karşısına çıkan Mustafa Usta'yı gördü. Mustafa Usta, Urfa'nın gördüğü en iyi çiğ köfte ustasıydı. Bir kez onun elinden çiğ köfte yiyen, devamlı onun çiğ köftelerini arardı. Mustafa Usta aynı zamanda bir gazelhandı. Çiğ köfte yapımında usta olduğu kadar sesiyle de usta olduğunu tüm Urfa bilirdi. İbrahim de bir gazelhandı. Aslında çok küçük yaşından beri türkü söylemeye çok meraklıydı. Bir gün türkü söylerken Mustafa Usta onu fark etmiş, hemen eğitime başlamıştı. Gazelhanlık oldukça zor bir işti. Sesinizin güzel olduğu kadar sağlam da olması gerekirdi. Bir gazeli okurken sadece sesiniz değil, bütün vücudunuzun çalışması zorunluydu. Yıllar süren ses çalışması sonucunda gazelhan olunabilirdi. İbrahim de bu yolda ilerliyordu. Mustafa Usta, ona çok yardımcı oluyordu.

İbrahim, Mustafa Usta'ya selam vermek için ağzını açınca birden Usta'nın gözlerindeki öfkeyi gördü. Oysaki daha önce onu hiç böyle görmemişti. İbrahim ağzını açıp konuşmadan Mustafa Usta'nın sesi duyuldu:

– İbrahim! Hele düş peşime!

İbrahim ne olduğunu anlamamasına rağmen Mustafa Usta'nın peşine düştü. Birkaç sokak geçince, İbrahim'in çalıştığı dükkâna geldiler. İbrahim'in ustası olan Kazancı Nuri'yi de yanlarına alarak yola devam ettiler. İbrahim, neler olduğunu merak etmesine rağmen ne Nuri Usta'ya ne de Mustafa Usta'ya soru sormadı.

Bir süre ilerleyen Mustafa Usta, iki katlı eski bir dükkânın önüne geldi. Burası kimse tarafından kullanılmayan bir dükkândı. Yıllardır bakımsız kaldığı için de toz toprak içindeydi. Mustafa Usta, eliyle tozlu kapıyı itince içeride onları karşılayan bir kişi görüldü. İbrahim içeri girince de bu kişinin kim olduğunu anladı. Adına Hasan pehlivan denilen bu yiğit, çok savaş görmüştü. Son olarak da çöl savaşında bulunmuştu. Herkes onun gücünü anlatır dururdu. İbrahim, Hasan Pehlivan'ın neden burada olduğunu düşünürken birden geniş bir odaya girdi. Burada da karşısına iki tane yiğit çıktı. İbrahim, bu kişileri daha önce hiç görmemişti. Oldukça iri yapılı bu iki kişi, askere benziyordu.

İbrahim, geldiği yeri de içinde karşılaştıklarını da düşündükçe merak daha da arttı. Tam soru soracağı sırada Mustafa Usta ona seslendi:



– İbrahim, hele mirra pişiresin. Ağalarına da yapasın!



İbrahim, mırra yapmak için odanın köşesindeki ocağa yöneldiğinde Mustafa Usta da konuşmaya başladı:

– Ağalar, aldığımız haberler iyi değildir. Yakında Urfa'da fırtına kopacaktır.

Bu sırada Nuri Usta söze girdi:

– Mustafa Usta, hele bir soluk alıp mırra içelim. Sonra konuşalım! Hem İbrahim de aramıza gelsin.

İbrahim, mırraları bir güzel pişirip kenarda duran fincanlara döktü. Böyle eski bir yerde fincanların olması da tuhaftı. İbrahim etrafa dikkatle bakınca, burasının bir toplantı yeri olduğunu anladı. Dışarıdan bakınca çok harap olan bu yerin içi, oldukça kullanışlıydı.

İbrahim, kafasında dolaşan sorularla fincanları ortaya getirdi. Herkes birer fincan alıp afiyetle içince Mustafa Usta yeniden konuştu:

– İbrahim artık sen de bizim birliğimizdensin. Biz savaş bitince, Urfa'nın savunulması için kurulan Milli Müdafacıların küçük bir birliğiyiz. Bugüne kadar gizli çalıştığımız için kimsenin bizden haberi olmadı. Sen Nuri Usta'yı da Hasan Pehlivan'ı da tanıyorsun. Buradaki ağaların da eski askerdir. Biri, Çanakkale'de görev yapmış Osman Çavuş'tur. Diğeri de İngilizlerle çölde savaşmış Nefer Ali'dir. Biz, Urfa'yı işgal ederlerse savunmak için kurulduk. Anadolu'nun her yerinde böyle birlikler var. Urfa'da da